

Nyhedsbrev

Støtteforeningen LGBT BIBLIOTEKET

Mail: sbibl@yahoo.dk

Nr. 58 SEPT 2013

Indbetaling: Reg. nr. 1199. Konto nr. 422-4531

Læsefrugter

LGBT Danmark var jo oprindeligt en forening for homoseksuelle; det var den stadig, da dens bibliotek åbnede, og det spejler sig naturligvis i bibliotekets samlinger, selv om der nu gøres en indsats for at få også "B" og "T" inkluderet. Hvis det nu var en del af denne indsats ligefrem fx at bestille romaner, er det svært at forestille sig et resultat, der bedre kunne afbalancere samlingen end John Irvings seneste, *I én person*. Fortælleren og hovedpersonen Bill er en snart 70-årig, erklæret og praktiserende biseksuel forfatter, som allerede fra han er helt ung, bliver "varm på de forkerte", ikke blot drenge og mænd, men også ældre kvinder og mand-til-kvinde transkønnede. *I én person* er ikke en traditionel spring ud-roman; Bill skal ikke kæmpe for at acceptere sin egen seksualitet, romanen beskæftiger sig i stedet med omgivelsernes forskelligartede reaktioner på Bill og hans seksuelle udfoldelser i det bornerte lillebymiljø i 50'ernes Vermont. Romanen er ikke bygget op med en sammenhængende intrige eller en stigende spændingskurve fra først til sidst, der er snarere tale om en række af sigende episoder fra Bills liv, ofte meget morsomt, men også næsten ubærligt sørgeligt i scener, der genopfrisker erindringen om, hvordan aids hærgede fra 80'erne og frem. Brydning spiller en stor rolle i romanen igennem, men ellers kæmpes der ikke meget. Til gengæld kæmper romanen selv en stille og meget underholdende kamp for seksuel frihed og et generøst syn på andres seksuelle lyster. Stærkt anbefalet!

John Irving: *I én person*,
Lindhardt & Ringhof 2012

Der er mange æbler i mytologiens og sagnenes verden, mest berømt selvfølgelig det æble, hvormed Eva fristede Adam (selv om det, ironisk nok, i den oprindelige tekst vist nok bare er "en frugt"). Et æble med næsten samme mytiske status er det, som faldt og fik Isaac Newton til at indse tyngdekraften, men i modsætning til Biblens kan dette æble ifølge en ny stor, dansk biografi om ikke ses på udstilling, så dog i hvert fald føres tilbage til hovedpersonen selv. Det kan en anden historie også, i hvert fald indirekte: I 1689, da han er 46, møder Newton den 25-årige schweiziske matematiker Nicolas Fatio de Duillier, og "synes," som det formuleres i den meget korrekte biografi, "straks at være faldet for den unge mand". Newton var kantet, ugift og tilsyneladende uden nære venner, og de eneste breve, hvor han giver udtryk for hengivenhed, er netop skrevet til Nicolas, bl.a. fortæller han ham, at han ville glæde sig, hvis han (dvs. Nicolas) bosætter sig i Cambridge, og han lover ham økonomisk støtte. Newton omtaler ham næsten som en medarbejder (det skete ikke med andre), og han planlagde, at Nicolas skulle stå for den første genudgivelse af hovedværket Principia. Ven-skabet var intenst, men kort, og nogle har tolket Newtons mentale sammenbrud i 1693, som en reaktion på afbrydelsen af det, men det kan ikke underbygges. "På en afstand af knap 325 år er det", som C. H. Koch skriver, "næppe muligt at sige noget præcist" om forholdet mellem Newton og Fatio. Voltaire, som havde sine oplysninger fra den læge, som var hos Newton, da han døde, fortæller, at Newton aldrig havde nærmet sig en kvinde. Måske ville det alligevel have krævet en Adam, hvis det havde været Newton, som i Edens have skulle fristes med et æble.

C. H. Koch: *Isaac Newton - geniet og mennesket*, Lindhardt & Ringhof 2013

Bjarne Stavnshøj