

Nyhedsbrev

Støtteforeningen

**BIBLIOTEKET FOR BØSSER OG LESBISKE
2009**

NR. 45 JANUAR

Biblioteket atter åbent for udlån

Efter genetableringen, som beskrevet i forrige nummer af Nyhedsbrevet, er Biblioteket igen blevet åbent for udlån af bøger. Det skete den 30. september 2008. Åbningstiden er fremover **tirsdage kl. 17 - 20**, hvor der er mindst en person til at passe vagten.

Ligesom tidligere kan medlemmer af Støtteforeningen også låne. Husk, at der skal vises sygesikringsbevis ved lån af bøger. Adressen på Strøget er **Nygade 7, 2. sal**. Gadedøren er låst, så man skal ringe på for at blive lukket ind.

Biblioteket mere end 25 år

Den 17. oktober 1983 åbnede Biblioteket for udlånet, men 25 års jubilæet for dette er endnu ikke blevet fejret, da lokalerne ikke er præsentable. Der står fortsat bordplader og papkasser med diverse ragelse i det ene kontor med faglitteraturen, men der er planer om, at også dette rum skal indrettes til et mødelokale. Biblioteket er dog ældre, idet Forbundet af 1948 allerede i 70'erne havde lidt bøger stående på en reol i kontoret på Åbenrå 33, hvilket den gang blev nævnt i Pan. Det var gaver fra medlemmerne til F48.

I marts 1979 tog Wilhelm von Rosen konkret initiativ til oprettelse af et fungerende bibliotek ved et fem siders oplæg til hovedbestyrelsen, som derfor nedsatte et biblioteksudvalg. Der manglede et kulturelt centrum parallelt med LBLs sociale virksomheder, og hovedopgaven var at indsamle, bevare og gøre materiale tilgængeligt, som belyser vores kultur i fortid og nutid.

Navnet blev det lange "Forbundet af 1948. Landsforening for bøsser og lesbiske. Bibliotek og Arkiv", og arkivarbejde blev beskrevet i oplægget som f.eks. overtagelse af foreningens eget arkiv. Til bibliotek var der foruden bøger også tænkt på avisudklip, lydbånd, film, grammofonplader, billeder og plakater.

Der var dog ingen lokaleforhold, og bøgerne blev samlet i et skrummel af et skab. Det varede dog et stykke tid, efter LBL i 1980 havde købt lokaler i Knabrostræde 3, før Bibliotek og Arkiv fik egne fysiske rammer. Arbejdet gik med at lave litteraturlister over bøger på dansk, som var efterspurgt fra både ind- og udland. Listerne blev også anvendt til spirende indkøb.

I 1981 samledes biblioteksgruppen om mandagen og gik i gang med at opstille et bibliotek. I første omgang blev et lille rum, der fandtes på den ellers tomme etage over Pan Disco i sidebygningen, taget i brug. Metalreoler i rummet blev gjort rene, og der blev skaffet to skriveborde og et højt skab fra en nedlagt fabrik, og de blev stillet udenfor. Så kunne der bringes orden på bøger og tidsskrifter, der havde ligget i flyttekasser indtil nu.

I 1982 blev indkøbte reoler monteret og stillet indenfor nogle søjler, der bar pakhusets etager, og der blev sat en dør i med hængelås. Der kom også borde og stole. Der blev annonceret efter bøger og modtaget mange boggaver. Indsamling af bøger og registrering på kort blev udført, stempling og registrering af tidsskrifterne på kardexkort tog fart. Pan-redaktionen begyndte at bruge bladene, som var fremlagt på skrå hylder.

I 1983 blev lokalet malet, og der blev bygget skillevægge af gipsplader og lægter mellem søjlerne, og det afskærmede mod Pan redaktionen, der havde fået resten af etagen. Alle bøger blev katalogiseret fra samlingen, fra indkøb og gaver, og plastning af bøger blev påbegyndt. Abonnementer på udenlandske tidsskrifter blev startet op. Antikvarbøger som overskud fra boggaver blev solgt eller byttet. Det lille rum blev taget i brug til Arkiv.

Om efteråret kunne Biblioteket altså åbne for udlån af bøger.

Bengt Olson