

Nyhedsbrev

Støtteforeningen

BIBLIOTEKET FOR BØSSER OG LESBISKE NR. 27 DECEMBER

Biblioteket gennem 20 år

Den 17. oktober 1983 åbnede vi Biblioteket for udlån af bøger.

Åbenrå

Men allerede 5 år tidligere, altså i 1978 og for 25 år siden, havde Forbundet af 1948's (som Landsforeningen hed den gang) hovedbestyrelse nedsat et biblioteksudvalg, som skulle planlægge oprettelsen af et bibliotek. Forbundet havde lokaler i Åbenrå 33, og der fandtes en reol med nogle bøger, som tjente som håndbibliotek for de daglige funktioner.

I foråret 1979 blev der skrevet et fem sider langt oplæg om bibliotek. Det var Wilhelm von Rosen som forfattede det, og han beskrev, hvad der skulle til for at starte et bibliotek, f.eks. penge, frivillig arbejdskraft, organisation, fysiske rammer. Der var simpelt hen ikke plads i Åbenrå.

Knabrostræde

Der kom først gang i det egentlige arbejde med at ordne det praktiske med lokaler, efter at Landsforeningen havde købt og indrettet Pan Disco, som fortsat ligger i Knabrostræde 3. På en etage over diskoteket, som den gang endnu ikke var taget i brug, tog vi et lille afskærmet rum i brug og satte en hængelås på døren. Det var i 1981.

Så fik vi skaffet de første reoler, et par skriveborde og et skab. Bøger blev katalogiseret, tidsskrifter registreret, og vi annoncerede efter boggaver, som vi også fik - og lige siden har fået mange af. Så glem ikke, at Biblioteket er afhængig af gaver.

I 1983 fik byggede vi selv et par vægge, og så var Biblioteket skabt i fysisk forstand. Det indeholdt også en arkivfunktion, altså indsamling og opbevaring af foreningens egne materialer.

Bogudlån

Åbning for bogudlån blev lidt forsigtig (på grund af manglende brandsikring i etagerne over diskoteket), men tegnede sig som en ubetinget succes. Den 26. april 1984 åbnede Bibliotek & Arkiv imidlertid i nye lokaler, som lå i stuen ud mod gaden. Det blev en markant indvielse af de nyistandsatte rum, som blev delt med en ny Bogcafé.

Det blev til 11 virksomme år på dette sted, som var indbydende og velegnet. Bogsamlingerne blev udvidet, der blev udgivet et nyhedsbrev med oplysninger om de nye bøger, der blev lavet boglister, der blev abonneret på mange tidsskrifter, der blev oprettet en udklipssamling (altså avisudklip af anmeldelser), der kunne fås oplysninger om diverse ting (som f.eks. rejsemål).

Der blev også afholdt forfatteraftener, og vi havde besøg af forfattere som bl.a. Bente Clod, Karsten Skawbo, Carsten Nagel, Christian Kampmann og Martin Elmer.

Der blev desuden lavet udstillinger i lokalerne. Dels havde Biblioteket en samling plakater, og dels

blev væggene brugt af skiftende bøsse/lesbiske kunstnere.

I 1987 flyttede Bogcaféen og Arkivet over i lokaler til venstre i porten, dvs. Biblioteket overtog hele pladsen til højre. Der var et stort rum til bøger og udlån, en læsestue med tidsskrifter på skråhylder samt en lille sofa og fjernsyn med videoanlæg, et kontorlokale med plads til to skriveborde og hyl-der til tidsskriftopbevaring, et lille rum med reoler, toilet, og mod gården et adskilt magasin.

I 1989 blev der lavet et klassifikationssystem for faglitteraturen, dvs. bøger blev nu opstillet efter emner, og der kom et tal på ryggen af bøgerne. 1990 blev Arkivet adskilt fra Biblioteket som en selvstændig institution, og Biblioteket kom i 1993 under Københavnsafdelings budget; hidtil havde vi hørt til under Hovedbestyrelsen.

I begyndelsen af 90'erne havde LBL voldsomme økonomiske problemer. Der blev til en betalingsstandsning, og vi diskuterede, hvad der kunne ske med Biblioteket, hvis foreningen gik konkurs, hvilket heldigvis blev afværget. Økonomien var ikke til køb af bøger.

Støtteforeningen

I 1994 dannede vi Støtteforeningen, hvis formål var at sikre samlingerne netop ved en konkurs, dvs. købe bøgerne af konkursboet. Støtteforeningen findes jo stadig og er forsat velberettiget, da Københavnsafdelingens økonomi er yderst anstrengt.

Støtteforeningen har især givet penge til indbinding af danske blade. De er ikke til udlån, og de skulle gerne sikres for eftertiden. Vores samling indeholder f.eks. alle årgange af Pan-bladet (som fylder 50 til næste år), Hot Side, Front, Kvinder Kvinder, Hvidløgspressen, Seksualpolitik, Vennen og Eos.

Teglgårdstræde

Til vores nuværende lokaler flyttede vi i sommeren 1995. Det betød en indskrænkning i Bibliotekets plads - fra 100 til 30 kvadratmeter - og dermed også en reduktion af aktiviteterne. Vi har nedlagt den såkaldte studiesamling, som indeholdt al dansk litteratur, og som ikke var til udlån. Det er jo desværre ikke alle lånte bøger, der bliver afleveret igen. Vi holder desuden færre tidsskrifter, vi køber ikke så mange bøger, vi har ikke fjernsyn og video, vi har ikke væglplads til udstillinger, etc.

Vi har også færre besøgende: mens der i 1994 var 90 personer pr. uge, har vi for tiden 20. Vi holder åbent færre timer. Det betyder sandsynligvis meget, at Biblioteket befinder sig i et baghus og på 1.sal - man skal ville gå der ind.

Biblioteket har i alle årene haft en kreds af flittige frivillige, aktivister som i en helt flad struktur har taget sig af vagter, katalogiseret bøger, sørget for indbinding af danske blade, ordnet tidsskrifterne, rykket lånere for aflevering, holdt møder, etc. Det er jo en unik samling litteratur vi har samlet, et kulturelt servicetilbud til alle, og vi fortsætter med at pleje og udbygge den i de kommende mange år.

Bengt Olson



Jubilæum i Biblioteket

Et par dage før selve den store dag fejrede Biblioteket tyveåret for åbningen for udlån med et forfatterarrangement, og derfor var ca. 45 mødt op i LBLs café tirsdag d. 14. oktober for at høre om Bibliotekets historie og – ikke mindst – høre de to forfattere, Leonora Christina Skov og Peter Legaard Nielsen, fortælle om deres seneste bøger og læse op fra dem.

Cafélokalet var livet op med efterårsløv, og som velkomst fik gæsterne serveret "champagne og hjemmebag", som Panbladets artikel om arrangementet var betitlet (novembernummeret).

Aftenen skulle have været indledt med en "festtale" af Wilhelm von Rosen, som var med ved den første spæde start på biblioteksarbejdet i LBL, men han måtte melde afbud, og den historiske afdeling blev i stedet overtaget af SBBLs formand, Bengt Olson, som har været med næsten ligeså længe. Hans tale kan læses andetsteds i dette nyhedsbrev.

Efter en kort pause fortalte Leonora Christina Skov om det svære arbejde med at skrive sin første roman, *Rygsvømmeren*. Den havde været igennem mange faser og omskrivninger, før forfatteren syntes, hun havde fundet frem til hovedpersonens stemme.

Hun læste derpå det afsnit, hvor denne stemme første gang havde givet sig til kende, "blenderscenen", som den var blevet kendt, en hjemmescene så grotesk, at forfatteren selv ikke kunne bare sig for latter, men måtte afbryde oplæsningen et øjeblik. Den efterfølgende spørgelyst var stor; bl.a. ville en ældre mand, som indledte med: "Jeg er sindssyg, og jeg hører stemmer!" gerne vide, om det var det samme, når Leonora Christina Skov hørte sin hovedpersoners stemme...



Efter endnu en pause med mere hjemmebag var det Peter Legaards tur. Han har skrevet flere romaner – et par stykker kan lånes i Biblioteket – men er også en erfaren antologiredaktør. Ideen til den aktuelle bog, *Når mænd elsker mænd og kvinder elsker kvinder*, var dog ikke hans egen, men forlagets.



Oprindeligt skulle den have omfattet både danske og udenlandske tekster, men til sin overraskelse opdagede redaktøren, at der var så meget dansk stof, at det alene kunne fylde en bog; ja, det havde endda været overvejet at lave hhv. en bøsse- og en lesbisk udgave på grund af den store mængde relevante tekster. Men Peter Legaard var glad for, at resultatet var blevet en blandet antologi. Om der senere ville udkomme en tilsvarende med udenlandske tekster, ville i høj grad afhænge af den danskes salgstal!

Peter Legaard sluttede af med fra antologien at læse et uddrag af Ole Sarvigs *Stenrosen*. Igen var spørgelysten stor.

I det hele taget var der tale om en god aften; fra Biblioteket bed vi især mærke i det store fremmøde – cafeen var fuld – og det meget varierede publikum, både mænd og kvinder, unge og gamle – og alt indimellem.

Den største compliment kom fra en ældre mand, som bagefter takkede for arrangementet og fortalte, at han havde været medlem af LBL siden 1948! Det var mange år siden, han sidst havde været i foreningen, men dette arrangement mindede ham bl. a. med den gode stemning om nogle litteraturkredse, som Forbundet af 1948 havde afholdt i 50'erne, og han opfordrede Biblioteket til endelig at foranstalte flere af samme slags.

- og i tv

Dagen efter, onsdag d. 15. oktober, sendte DR2 programmet *Bestseller* fra Biblioteket. Der var interview med Bengt om Biblioteket og med Peter Legaard om homolitteratur, og lokalerne fungerede som studie for resten af udsendelsen. Det var journalisterne bag udsendelsen, som selv havde henvendt sig til LBL i anledning af jubilæet, og det hele blev arrangeret i løbet af en uges tid.

I Biblioteket er vi vældig glade for den opmærksomhed, som jubilæet har vakt – og forundrede over, at vores lille bibliotek kan se så stort ud, som det gjorde på tv-skærmen!

Bjarne Stavnshøj