

Biblioteket 15 år

Den 17. oktober 1983 åbnede Biblioteket for besøg og udlån, og til efteråret er dette 15 år siden. I anledning af dette jubilæum er her en kort beskrivelse af forhistorien.

Åbenrå

Initiativet til oprettelsen af et bibliotek for bøsser og lesbiske var taget allerede i efteråret 1978 ved, at hovedbestyrelsen for Forbundet af 1948 på opfordring nedsatte et udvalg til planlægningen af dette. Formålet var at skabe en formel institution, som i bred forstand skulle "indsamle, bevare og tilgængeliggøre materiale, der belyser bøssers og lesbisk kultur i fortid og nutid".

Forbundet havde den gang lokaler i Åbenrå 33, hvor der dog ikke var plads til inretningen af et bibliotek, og det var derfor meningen, at dette først skulle etableres, når man rykkede ind i et nyt hus. I mellemtiden blev planerne drøftet yderligere i udvalget, der blev indsamlet forslag til bogindkøb og "Litteraturliste nr. 1" blev udgivet.

Knabrostræde

Det nye domicil blev i Knabrostræde 3, og ved indflytningen i foråret 1980 fik det kommende bibliotek tildelt en lavloftet tom etage oven over diskoteket i sidebygningen i gården. Der var dog ingen penge til istandsættelse af det gamle pakhús, som var slemt misligholdt, og naturligvis heller ikke til indretning og drift af et bibliotek.

På trods af skuffelsen fortsatte udvalget arbejdet, men der var efterhånden et stærkt behov for at etablere nogle fysiske rammer, som kunne kaldes et bibliotek, dvs. reoler med bøger og blade. I hjørnet af etagen, som ellers var helt åben, var der et mindre rum, formentlig et tidligere arbejds kontor. I efteråret 1981 blev dette resolut taget i brug: et par lagerreoler, som låg på loftet blev monteret, og der blev sat en hængelås på døren. Der var på det tidspunkt en lille samling bøger og indbundne tidsskrifter, som Forbundet havde modtaget igennem årene.

Fra en nedlagt fabrik i Valby blev kontormøbler hentet, og et par nye reoler indkøbt, som blev placeret udenfor det lille rum. Nu kom der gang i arbejdet med faste møder hver mandag, hvor ønsker til bogbestanden blev defineret og relevante blade indkredset. De første bind blev også købt og boggaver modtaget.

Indsamling af materiale fortsatte i 1982 og en ordentlig registrering af bøger og blade på kartotekskort blev gennemført. Arkivfunktionen, som bestod dels i opbevaring af foreningens egne papirer, og dels i indsamling af private arkivalier, blev også systematisk påbegyndt omend i beskeden skala.

I foråret 1983 blev der sat gipsvægge op mellem et par søjler, en dør sat i, og biblioteket var vokset til to rum. Tiden var efterhånden moden til, at foreningens medlemmer skulle kunne bruge samlingerne, og forberedelserne til dette tog fart, bl.a. med abonnement på udenlandske tidsskrifter.

Fra efteråret 1983 holdt biblioteket åbent to timer mandag og fredag. Tilstrømningen var langt større end forventet, og udlån blev begrænset til 3 bøger pr. person.

Til åbningen var der fremstillet en "spring ud" bogliste. Udarbejdelse af litteraturlister til forskellige formål havde været en tilbagevendende opgave for aktivisterne i biblioteksgruppen (og er det forsat). Tidligere var der desuden blevet samlet lister til Danmarks Radio, til "Nordisk Bibliografi / Homoseksualitet", til forespørgsler fra USA og til Landsforeningens egen gå-ud-gruppe.

En måned efter åbningen af Biblioteket blev nogle butikslokaler i stuen til højre i porten ledige, som kunne deles med en nystartet bogcafé. Den 26. april 1984 genåbnede Biblioteket derfor officielt med en reception og indbudte gæster til at bese de nye rum, som gav muligheder for en række nye aktiviteter - men det er en anden historie.

Bengt Olson